

A Journalist in de tijd van Jezus

Stel je voor dat je leefde in de tijd van Jezus. En dat er toen al wel een krant was: *De Stem van Jeruzalem*, bijvoorbeeld.

Er gaan de laatste dagen allerlei vreemde verhalen. Er is een leeg graf ontdekt. Er doen allerlei geruchten de ronde. Er zouden soldaten zijn omgekocht om te zwijgen.

Wat is er waar van deze geruchten? Jij krijgt van je hoofdredacteur opdracht om dat uit te zoeken en er een artikel over te schrijven voor de krant.

Je moet een paar getuigen zien te vinden, bijvoorbeeld één van die soldaten. Ook één van de tuinlieden zou iets gezien of gehoord hebben. Pilatus, de Romeinse stadhouder, zegt dat het allemaal flauwekul is, maar je vindt dat je hem toch even moet spreken.

Na deze interviews ga je je artikel schrijven voor de krant 'De Stem van Jeruzalem'.