

Pap, luister; wij zitten met een enorm probleem.

Ja, enorm.



Er is ons iets overkomen wat ons nog nooit overkomen is! Het is een ramp!



Vertel. Wij hopen dat jij een oplossing hebt want jij bent een man. — En ons probleem ook.



Ik luister. Wij zijn allebei verliefd op dezelfde jongen. Nico... Nico Meijer.



Hij is onwijs knap, echt. Hij lacht zo leuk... leuke ogen... mooie armen... leuk haar... Een beetje verlegen... We eten niet meer. heeft-ie ook we slapen niet meer. hij lacht zo lief... Het is een onhoudbare situatie.



En met wiekunde zit hij ook nog 'ns bij ons in de klas. We zouden zo naar hem kunnen gaan zitten. Maar wie van ons tweeën? We kunnen onze vriendschap toch niet op het spel zetten!!?



Zorg ervoor dat hij jullie niet leuk vindt. Geen van tweeën. Ontwijk hem. Vergeet hem. Dan zijn jullie van het probleem af.



We willen een oplossing, pap, en niet zo'n stomme onromantische vader-opmerking. Daar hebben we niks aan! Wacht maar tot hij Nico Meijer 'n ziet!



© American Kink's