

### **Tekst 3 van het verhaal van Jozef**

De slavenhandelaars verkochten Jozef in Egypte aan Potifar. Die was hoofd van de lijfwacht van de farao. Potifar nam Jozef als bediende in zijn huis. Jozef deed zijn werk goed. Al gauw gaf Potifar hem het toezicht over zijn huishouding.

Na enkele jaren was Jozef was een knappe jongeman geworden. Potifars vrouw werd verliefd op hem. Ze wilde hem verleiden. "Kom toch bij me," zei ze tegen Jozef, "kom een keer bij me in bed." Maar Jozef zei: "Hoe kan ik dat doen? Potifar heeft alles in zijn huis aan mij toevertrouwd. Dan kan ik toch niet met zijn vrouw gaan vrijen!"

Op een dag probeerde Potifars vrouw het opnieuw. Ze kwam naar Jozef toe en pakte hem vast bij zijn kleed. Maar Jozef rukte zich los en rende weg. Hij verloor daarbij zijn kleed. De vrouw van Potifar was erg boos. Ze begon te schreeuwen: "Moet je eens kijken! Die slaaf, die mijn man in huis genomen heeft, die kwam op me af en wilde me aanranden. Ik begon hard te schreeuwen. Toen liep hij gauw weg, maar liet in de haast zijn kleed hier achter."

Potifar geloofde zijn vrouw. Hij werd woedend. Hij liet Jozef arresteren en in de gevangenis werpen.

#### **Tekstvragen**

1. Aan wie wordt Jozef in Egypte verkocht?
2. Welke taak krijgt Jozef in zijn huis?
3. Wat wordt er gezegd van Jozefs uiterlijk?
4. Welk bewijsstuk had de vrouw die hem wilde verleiden?