

Tekst 5 van het verhaal van Jozef

Twee jaar later had de farao een droom. Hij stond aan de oever van de Nijl en zag zeven mooie vette koeien uit het water klimmen. Ze gingen eten van het gras aan de waterkant. Daarna kwamen er zeven lelijke magere koeien uit de Nijl. Die gingen ook aan land en vreten de zeven vette koeien op. Maar daarna waren ze nog even stakerig als ze daarvoor geweest waren. Toen werd de farao wakker uit zijn droom. Hij werd onrustig en hij vroeg zich bezorgd af wat dit kon betekenen.

Toen zei de opperschenker: “Nu schiet me ineens iets te binnen. Toen de bakker en ik in de gevangenis zaten, was daar een jonge slaaf. Wij droomden beiden in dezelfde nacht een bijzondere droom. En deze Hebreeuwse slaaf legde onze dromen uit. En het kwam allemaal precies zo uit als hij ons gezegd had.”

Toen liet de farao Jozef meteen uit de gevangenis halen. Hij zei tegen hem: “Ik heb een droom gehad, die niemand kan verklaren.” En de farao vertelde hem zijn droom.

Toen zei Jozef: “Die zeven mooie koeien betekenen zeven jaren van welvaart. En die zeven magere en lelijke koeien, betekenen zeven jaren van hongersnood. Er zullen in Egypte zeven vruchtbare jaren komen, waarin er een overvloed aan graan zal groeien. Daarna zullen er zeven schrale jaren komen, waarin hongersnood zal uitbreken.

Tekstvragen

1. De droom van de farao valt in twee delen uiteen.
 - a Eerst droomt de farao over _____
 - b Daarna droomt de farao over _____
2. Welk getal speelt een belangrijke rol in die dromen?
3. Wie zegt tegen de farao dat hij iemand weet die dromen uit kan leggen?
4. Wat zegt Jozef dat de droom betekent?
 - a De zeven vette koeien betekenen: _____
 - b De zeven magere jaren betekenen: _____